

POLMARCO, Reisverslag Lubeck, groep 2 , 25 t/m 29 oktober 2021.

Voorwoord: Heerlijk genietend van een caravan-vakantiereis langs de Hanse steden , gelegen aan de Elbe, kreeg ik een telefoontje van Izak met de openingszin van “nou, dat duurde lang voor dat je opnam”. Ja, dat klopt het duurt even voordat de verbinding naar Duitsland volbracht is. Izak vroeg mij of ik wel een verslag wilde schrijven van de Lübeck reis. Dat viel me wel rauw op het dak, maar ik heb het toegezegd en lees hieronder het resultaat.

Maandag 25 oktober 2021.

Al vroeg in de auto met chauffeur en medereiziger, oud-collega Bart van den Bos, op weg naar Deurningen, waar wij de groep zouden aanvullen. Omstreeks 09.30 uur gearriveerd bij hotel restaurant “Frans op de Bult, alwaar ook de **Polmarco** reisgroep 2 juist was gearriveerd. Na een lekker kopje koffie, de koffers in de bus en kennisgemaakt met onze “nieuwe” chauffeur Ron.

Tegen 10.00 uur op pad richting Lübeck. In de bus werden we welkom geheten door Izak en Ineke. Izak benoemt dat de samenstelling van de groep toch nog op het laatste moment is gewijzigd door familie omstandigheden, ziekte en Corona. Verder geeft Izak nog een korte bloemlezing over de oprichting en het ontstaan van de **Polmarco** reisgroep en waarbij hij nog in het bijzonder aandacht schonk aan de 2 oud gedienden van het 1^e uur, Chris en Johan. Waarop een reactie vanuit achter in de bus volgde “oh ja, de fossielen”.

De reis verloopt voortvarend en omstreeks 11.35 uur stoppen we bij Raststätte Dammer-Berg Ost voor de lunch, wel op eigen kosten. Even tijd om de beentjes te strekken en wat te nuttigen. Om 12.30 uur weer in de bus en richting Lübeck voor het 2^e deel van de reis van plm. 2 ½ uur. Gedurende deze rit werden we weer verrast met een drietal ronden Bingo-spelen en weer met vele leuke prijsjes die Izak weer uit de grote Polmarco doos toverde. Om 15.00 uur een korte sanitaire stop op de parkeerplaats Ohlendieck, op plm. 40 km van Lübeck. Reizenoot Cees Zondag verraste een ieder met appeltje voor de dorst. Na een kwartiertje weer in de bus en op weg naar het hotel, maar helaas vlotte het niet helemaal met het weggrijden, de bus stotterde wat tegen en moest even tot rust komen. Op de Autobahn moest er nog een omleiding genomen worden i.v.m. afsluiting. Via de plaats Bad Segeberg toch dan naar Lübeck.

Omstreeks 16.40 aankomst bij ons hotel Tryp by Wyndham. De kamersleutels werden uitgereikt door Izak en Ineke, waarna een ieder zijn of haar kamer kon opzoeken. Voor het diner toch nog even een gezellig samenzijn in de bar van het restaurant, waarna het diner om 19.00 uur kon worden genuttigd. Izak deelde mede dat de volgende ochtend iedereen om 09.45 uur aanwezig moest zijn in de bus.

Dinsdag 26 oktober 2021, bezoek Altstadt Lübeck.

Na het uitstekende ontbijtbuffet en de nodige koffie en thee was iedereen op tijd in de bus en kon Ron de bus exact om 09.45 uur in beweging zetten op weg naar de parkeerplaats naast MuK (Musik und Kongresshalle, aan de Willy Brandt Allee), waar we werden opgewacht door IPA-leden Kristina Hagenström en Klaus Peter Schott, (“Schotti”) die onze gidsen zouden zijn. Vanaf hier een korte wandeling naar onze verzamelplaats bij Holstentor. Onderweg waren we nog getuige van een wel zeer waardevol waarde transport, die werd begeleid door vele burger politieauto's met zwaailicht en sirene. Zwaar bewapende politiemannen hielden het kruispunt geheel verkeer vrij voor de vrije

doorgang van het waarde transport. Allereerst werd voor de Holstentor een groepsfoto gemaakt, waarna "Schotti" ons de geschiedenis van de Holstentor vertelde. Hierna een korte wandeling naar de rondvaartboot "Trave Queen". Nadat iedereen was ingescheept begon de rondvaart in 1^e instantie stroomafwaarts, richting de havens. De kapitein vertelde de bezienswaardigheden van de beide kades en oevers. Ook de koffie en thee vielen er lekker in. In het havengebied werd er gekeerd en ging de rondvaart stroomopwaarts verder en onder vele bruggen naar de Altstadt. Er werd een stukje de Alte Trave ingevaren waar vele zomer-recreatiehuisjes waren gebouwd. I.v.m. het "Hochwasser" konden we niet onder de laatste brug door en moesten we weer terugvaren. Via de Trave en de Altstadt weer terug naar de aanlegplaats, waar we omstreeks 11.50 uur weer aanlegden. Daarna een korte wandeling naar de Markt in het oude centrum waar we in de Ratskeller van de lunch mochten genieten. Via een toch wel steile trap naar de Keller. De lunch, eigenlijk een volle maaltijd, was naar keuze een schnitzel, kip of noedels. De Ratskeller stamt uit de 13^e en 14^e eeuw en is gebouwd in verschillende bouwstijlen. Na de lunch werden we in 2 groepen verdeeld voor een stadswandeling door de Altstadt onder begeleiding van onze gidsen. Onze groep werd begeleid door "Schotti" en hij nam ons eerst mee naar de bronzen stadmaquette van de Altstadt in een hoek op het Marktplein. Hij vertelde dat de stad eigenlijk op een heuvel was gebouwd met 2 hoofdwegen in de lengterichting, met een aantal zijstraten die hier haaks op uitkwamen. De gehele Altstadt was met een stadsmuur omgeven met een viertal hoofdboorten, waarvan alleen de Holstentor en de Burgtor nog aanwezig waren. Hierna verder gewandeld naar de St. Petrikerche, waar we naar boven zijn gegaan (met de lift) om van het uitzicht van Lübeck en de wijde omgeving te genieten. De kerk wordt niet meer als zodanig gebruikt maar meer als locatie voor tentoonstellingen en festiviteiten. Hierna verder gewandeld via de "filmstrasse" zoals "Schotti" deze noemde, omdat daar een film van de bekende fam. Buddenbrook is opgenomen. Bij de Trave aangekomen een tweetal "hofjes" bekeken. Hier waren arbeidershuisjes gebouwd, die in dienst waren van de rijke kooplied. die dus zelf in de rijke grote en voorname huizen woonden aan de oever van de Trave. De arbeiders leefden meestal zeer sober en met grote gezinnen in deze kleine huisjes met weinig bewegingsruimte. Hierna verder langs de Dom van Lübeck en de gezellige winkelstraatjes en terug naar de Ratskeller aan de Markt. Hierna nog even wat vrije tijd om zelf wat te wandelen en te bezichtigen en eventueel een bezoekje aan het Marsepein museum Niederegg, waar ook de gelegenheid was om een kopje koffie te drinken. Om 17.00 uur werd iedereen weer terug verwacht op de parkeerplaats bij het MuK. Zoals verwacht was iedereen op tijd en kon de terugreis naar het hotel plaatsvinden. In het hotel werd er nog weer gezellig na gebabbeld aan de bar voor dat we weer om 19.00 uur aan het diner buffet konden beginnen. Er was ook weer een gezellige nazit. De volgende dag weer om 09.15 uur in de bus.

Woensdag 27 oktober 2021, bezoek Grenzhus Schlagsdorf.

Iedereen was weer om 09.15 uur in de bus, tot volle tevredenheid van Izak. Helaas werd bekend gemaakt dat onze gids "Schotti" ziek thuis was gebleven. Ron stuurde ons via een leuke toeristische route naar het "Sperrgebiet" van het toenmalige DDR-grensdorp Schlagsdorf. Omstreeks 09.50 uur aankomst bij het museum waar we werden opgewacht door onze gids en historicus Herr Dokter Andreas Wagner, zoals een van de medewerkers van het museum hem noemde. Weer opsplitsing in 2 groepen. Een groep ging eerst in het museum terwijl de 2^e groep werd meegenomen, door onze gids Andreas Wagner naar het buitengebied in het voormalige Sperrgebiet. Na een korte wandeling van ongeveer 700 meter werden we geconfronteerd met nog een deels origineel hekwerk met poort en uitkijktoren van het toenmalige DDR. Onze gids vertelde hier een verhaal van een gelukke vluchtpoging van een jongeman uit het dorp. Via de poort liepen we verder naar een deels nagebouwde 2^e lijn versperring met een gaashekwerk van plm. 3 meter hoog een meerdere

verdedigingsobstakels. Aan het hekwaren waren alarm-detectiedraden gespannen, waaraan zelf exploderende granaten waren verbonden, wanneer deze draden werden aangeraakt door vluchtelingen, de dood ten gevolge hadden. Terug in het museum werd een film vertoond en verteld hoe het leven van de mensen was in het genoemde Sperrgebiet Schlagsdorf en omgeving. Het museum was in verschillende tijdsperiodes ingericht met foto's en tekst. Het Sperrgebiet Schlagsdorf is op 12 november 1989 opgeheven, 3 dagen na de val van de Berlijnse Muur.

Om 12.00 uur was er tijd om de lunchpakketten te nuttigen in en bij de bus op de parkeerplaats bij het museum. Na de lunch via een weer toeristische route (het oude Sperrgebiet wat nu omgetoverd werd tot de Grüne Bande) op weg naar Travemünde. Onderweg stopte Ron nog even voor een uitzicht op de 7 kerktorens van de stad Lübeck, op aanraden van Schotti, helaas waren de weersomstandigheden zodanig dat er slechts heel vaag de schimmen van kerktoren te zien waren, jammer. In Travemünde werden we weer vergezeld door onze IPA-gids Kristina Hagenström, die iets vertelde over de geschiedenis van de stad. Hierna doorgereden naar de boulevard aan de Trave, waar we met de veerpont overstaken naar de, in de monding van de Trave, afgemeerde viermasterbark "de Passat". Op het schip werden we verwelkomd door een oud-politieman en gids, die ons kort vertelde over de geschiedenis van de bark de Passat. Het schip was gebouwd voor het transport van salpeter, vanuit Chili . Via verschillende delen van het dek konden we naar het ruim van het schip. Hier werd tentoongesteld hoe de zakken salpeter werden opgeslagen. Tevens was er een film over het leven en werken op het schip op volle zee.

Er was besloten om geen stadswandeling te doen, i.v.m. de weersomstandigheden. Er was nog wel even tijd om een kopje koffie te drinken. Hierna om 16.15 uur weer bij de bus en terug naar het hotel.

Tijdens de terugreis nog even een mini enquête ingevuld over de mogelijkheden en ideeën over de reis voor 2022, ook weer in oktober.

Weer een goed diner en gezellige nazit. We kunnen uitslapen, de volgende morgen om 10.00 uur vertrek.

Donderdag 28 oktober 2021, bezoek Hanse Museum Lübeck.

Om 10.00 uur was iedereen weer in de bus en konden we vertrekken naar het Hansa Museum, een ritje van 10 minuten. Ron parkeerde de bus op luttele afstand van het museum, wel een steile trap naar de ingang, maar gelukkig ook een lift. De groep was opgedeeld in 4 kleinere groepen en met een tussentijd van een kwartier konden we naar binnen. De eerste groep om 11.00 uur. In gezelschap van een gids maakte we eigenlijk een reis door de tijd van het ontstaan van de Hanse plm. 11^e t/m 19^e eeuw, die zich voornamelijk uitstreckte over de landen van de Oostzee en ook naar België en Nederland. Zo was Brugge een belangrijke Hanzestad in België en ook vele Nederlandse steden langs de belangrijkste grote rivieren. We liepen langs de funderingen van opgravingen van het oude Lübeck en replica's van de schepen die werden gebruikt op de Oostzee. Ook liepen we door een nagebouwde markt uit de Hanze tijd waar alle goederen, stoffen en kruiden werden verhandeld en verkocht. Heel indrukwekkend allemaal. Nadat alle groepen terug waren uit het museum weer terug naar de bus voor de lunch bij Mr. Wu. Hier werden we weer verrast met een uitbundig lunch buffet. De keuze was enorm eigenlijk teveel om alles uit te proberen. Al met al heerlijk gegeten, zoals gewoonlijk veel te veel, hoewel Izak ons daar wel voor heeft gewaarschuwd.

Na de lunch, omstreeks 14.30 hadden we de gelegenheid om de Altstadt zelf te verkennen. We waren vrij in ons doen en laten. Wij hebben een wandeling gemaakt naar de Heilige Geist Hospital, die was

ingericht voor het verblijf en opvang van ouderen. Prachtige muur schilderijen. Daarna nog gewandeld in de oude winkelstraatjes met de vele leuke winkeltjes. Nog even heerlijk op de Markt op het terras voor het Rathaus koffie gedronken.

Om 17.30 uur weer terug bij de bus bij het MuK en vertrek naar het hotel, waar we van een heerlijk diner buffet konden genieten. De nazit was wat langer dan de andere avond voor de meesten van ons, want ja het was alweer de laatste avond van onze reis.

Vrijdag 29 oktober 2021, de terugreis naar "Frans op de Bult".

Na weer een lekker ontbijt de koffers (in)gepakt en afmelden bij de receptiebalie, waar tevens de afrekening moest plaatsvinden van de gezellige bar- en dinerdrinkjes. Izak zat erbij en hield streng toezicht dat iedereen betaalde en de kamersleutel/pas inleverde. Ron zorgde intussen dat koffers en bagage goed werden opgeborgen in de bus en gescheiden tussen Deurningen en Herveld.

Vertrek om 09.00 uur bij het hotel. Het eerste deel van de reis duurde ongeveer weer 2 ½ uur., waarna er een stop was bij Raststätte Dammer-Berg West. In de bus werden we bezig gehouden met enkele rondes Bingo en waar weer leuke prijzen werden uitgereikt aan de winnaars. De reis liep voorspoedig en omstreeks 11.30 waren we bij de 1^e stop. Hier lekker wat gegeten en gedronken, we moesten nog de Duitse Currywurst proeven. Alhoewel je kunt afvragen of de Raststätte wel het juiste adres is om dit te doen. Hierna weer in de bus richting Hengelo. Omstreeks 15.15 uur aangekomen bij Restaurant/Hotel Frans op de Bult. Hier werden door Joke nog enkele fijne woorden toegesproken naar onze reisleiding Izak en Ineke en werd ook onze chauffeur Ron in het zonnetje gezet en hartelijke bedankt voor zijn inzet en gezelligheid tijdens deze week.

Na een heerlijk diner werd het tijd om afscheid te nemen van de reizigers, die in Deurningen hun thuisreis op eigen gelegenheid voortzetten en van de rest van de groep die dus vertrokken naar Herveld.

Ik denk dat ik namens de hele groep wel kan uitspreken, dat we een fantastische en gezellige week hebben gehad en dat is te danken aan iedereen voor zijn actieve en positieve inzet om deze reis tot een succes te maken. Ik hoop dus ook dat we volgend jaar elkaar weer de hand kunnen schudden of misschien weer te kunnen omarmen bij de volgende reis.

Hierbij wil ik Izak, Ineke en Ron nogmaals bedanken voor hun inzet, werk en tijd voor het verwezenlijken van deze week. Ook de vele anderen die hun steentje hebben bijgedragen aan het slagen van deze week.

Allen , heel hartelijk dank. !!!

Met groeten Henk Muskee.